

Zomeravondontmoeting zaterdag 21 juni 2014:

## **Overdenking door Andries Heidema, burgemeester van Deventer.**

Citaat ND 6/6/2011

*Tot op de dag van vandaag lijkt Deventer slordig om te springen met haar religieus erfgoed. Een profeet wordt in eigen stad niet geëerd, leert een wandeltocht die voert langs teloorgegane gebouwen, enkele bronzen plaquettes met uitspraken van Grootte, een gedenksteen en het grondplan van een zusterhuis met kapel. Allemaal buitenkant. Waar is de aandacht voor het innerlijk religieus erfgoed, de ideeën van Grootte die tot ver in Europa ingang vonden en de weg plaveiden voor de Reformatie?*

Mopperende en wat kortzichtige rondgang door Deventer. Onterecht want er gebeurde al heel wat meer dan beschreven. Maar gelukkig verandert dan ook de toonhoogte van het ND artikel

*Aan deze omissie in het historisch besef van de IJsselstad komt voorgoed een einde met de komst van het Geert Grootte Huis in het voormalige centrumgebied van de vernieuwingsbeweging.*

Opening begin oktober vorig jaar van het Geert Grootte huis door CdK en mij als burgemeester van Deventer. Een grotendeels in glas opgetrokken gebouw dat associaties oproept met een kapel. Gebouwd op de fundamenten van de eerste kapel van de Broeders van het Gemene Leven. Forse financiële bijdragen van Europa, provincie, bedrijven, particulieren en gemeentelinitiatief waaraan al sinds 1996 werd gewerkt. En er gebeurde de afgelopen jaren al veel meer in Deventer mbt de Moderne Devotie! Komende september wordt voor de vijfde keer in de Grote of Lebuinuskerk de jaarlijkse Geert Grootedag georganiseerd met lezingen en andere vormen van inspiratie en bezinning.

Geert Grootte Universiteit: een kleine particuliere academische instelling in opbouw: Het wordt gedragen door een groep enthousiaste wetenschappers, studenten en deskundigen. De Stichting Geert Grote Universiteit werkt sinds 2006 aan de opbouw van een universiteitscollege op het snijvlak van filosofie, politiek en kerkelijk recht met sterke nadruk op vrijheid tot academisch onderzoek. Beschikt over een wetenschappelijke bibliotheek van 20.000 titels. Organiseert lezingen, debatten en publiceert wetenschappelijke werken.

Diverse wandelingen met GG en MD als centraal thema en een speurtocht voor kinderen door de stad

De SAB die de afgelopen jaren al meerdere exposities over de Moderne Devotie heeft georganiseerd.

Een convenant tussen Deventer en Zwolle mbt MD. Gemeenten beloofden daarmee in de toekomst activiteiten rondom het culturele erfgoed van de Moderne Devoten meer te stimuleren of te faciliteren.

Midden in het levendige centrum van Deventer staat al enkele jaren het Meester Geertshuis. De deur staat er altijd open. Als een gastvrije huiskamer, waar mensen even op adem kunnen komen. Een plek waar je kunt zijn wie je bent. Waar aandacht is voor wat bezoekers beweegt en bezielt. Of het nu gaat om mooie of om teleurstellende ervaringen. *Site: Immers, in een samenleving die steeds ingewikkelder en onpersoonlijker wordt, valt het niet altijd mee om je staande te houden. Zeker als je weinig geld hebt, als je geen vrienden of familie hebt op wie je kunt terugvallen, of als je gevlucht bent naar ons land. Dan is het goed om mensen te ontmoeten die voor jou openstaan. Die jou steunen en jou inspireren om met anderen te delen en kracht te hervinden om verder te gaan. Een plek waar vrijwilligers en een beroepskracht jou zo nodig doorverwijzen om passende ondersteuning te vinden.*

Nog even terug naar het GGHuis. Een citaat afkomstig van de site: *Geert Groote, geboren en gestorven te Deventer (1340-1384), is een van de erflaters van onze beschaving. Hij is de geestelijke vader van de Moderne Devotie, verdediger van het vrije woord en voorvechter van onderwijs en vorming. Om Deventers beroemdste zoon te eren en om te laten zien dat zijn vaak tegendraadse gedachten juist in onze tijd van grote betekenis zijn, wordt er in Deventer op het Lamme van Diesseplein een Huis gebouwd waarin mensen hem opnieuw kunnen ontmoeten en zijn tijd en ideeën opnieuw kunnen beleven. Bezoekers betreden een glazen gebouw dat in zijn inrichting en uitstraling zeven eeuwen overbrugt en een indringende ervaring achterlaat. Door het vertalen van zijn ideeën en activiteiten naar onze tijd treedt herkenning op en draagt het Huis op een moderne wijze bij aan persoonlijke bezinning.*

Opvallend voor een gemeente die nou niet direct tot de biblebelt wordt gerekend! Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in Deventer christenen en niet-christenen gezamenlijk aan de slag zijn om deze grote Deventenaar en datgene waar hij en de Moderne Devotie voor stonden te herontdekken en vertellen en vertalen zijn naar onze eigen tijd. In de tijd van Geert Groote waren kerk en samenleving over de volle breedte met elkaar verweven. En door hem niet alleen door een kerkelijke bril maar een sociaal maatschappelijke bril te bekijken en te duiden worden brede groepen in de Deventer samenleving geïnspireerd. Geen egoïsme, machtsmisbruik en zelfverrijking, maar eenvoud, delen, onderwijs en samen-leven.

En daar zit denk ik voor ons allen de uitdaging: het herontdekken en naar de brede samenleving vertellen en vertalen van de boodschap van Geert Groote en de Moderne Devotie naar onze eigen tijd.

Andries Heidema  
Burgemeester van Deventer